

JEG TRÆNGER TIL JUL!!!!



Jeg sidder på mit præstekontor midt i november måned og skriver dette indlæg til kirkebladet om Jul...

Jeg er mildest talt ikke i julestemning. Udenfor er det kedeligt gråvejr og med let regn, ikke særligt juleagtigt. Der er ikke skyggen af en pebernød eller æbleskive i sigte.

Det håber jeg ændrer sig i december, så vi for engang skyld kan få en rigtig glansbilledejul!

Sådan en Disney jul, med masser af sne, frost og børn der kælker og leger i sneen. Lige som man husker det fra sin barndom. (om det så var sådan eller ej...)

For jeg synes, at vi trænger til det! I en verden, hvor det desværre efterhånden synes at være reglen end undtagelsen, at vi bruger våben og slår hinanden ihjel for at løse konflikter og ikke løser noget alligevel. Der synes jeg, at vi trænger vi til Jul, -og til julefred!

Vi tænger til at høre fortællingen om verdens frelser, som ikke fødes som en konge. Der ikke bruger vold og som ikke bruger magt for at få sin vilje, - men som fødes som et skrøbeligt lille barn, -ovenikøbet i det mest usle og ydmyge af alle steder i en stald, i en krybbe.

Jeg elsker julemåneden. Da jeg var dreng, brugte vi i vores familie december måned til at gøre rent og forberede til jul. Tiden har ændret sig, og vi nu juler fuldstændigt uhæmmet hele december, langt mere end vi forbereder og gør rent. Det gør mig egentlig ikke så meget. For jeg kan sagtens nyde julen hele

december og det gør ikke de ”rigtige julehelligdage” mindre specielle eller mindre hyggelige.

Min kone har syet en julekalender til hver af vores 3 døtre, hvor hun hænger små pakker til dem i julemåneden. Det vækker lykke hos dem, og deres glæde vækker lykke og julestemning hos os voksne.

Min kone og jeg har også selv en julekalender, som jeg nyder hvert år og som i den grad er med til at få mig i julestemning. Det er en meget stor julekrybbe med en stor flot træstald og store figurer i porcelæn. Jeg købte den, mens jeg var studerende og på ingen måde havde råd til den, men jeg kunne ikke lade være og jeg har aldrig fortrudt, at jeg købte den. (selvom jeg spistes meget pasta med ketchup den måned...)

Der er alle figurerne fra juleevangeliet. Jeg sætter den op i stuen den 1. december, men de 3 vise

mænd bliver sat for sig selv i den anden ende af huset. Så flytter jeg dem et lille stykke hver dag, indtil de, efter at have vandret huset rundt i hele december, ankommer til stalden juleaften og vores yngste datter lægger så Jesusbarnet i krybben, og så er det jul.

Det kan godt være, at det er gråvejr udenfor. Det kan godt være, at det er november og verden mildest talt ikke er perfekt.

Men nu sidder jeg faktisk alligevel og kommer lidt i julestemning. For vi trænger til at høre om Jesusbarnet. Vi trænger til Julestemning og til julefred! Gad vide om ikke der ligger nogle æbleskiver nederst i fryseren fra sidste år...

Med disse ord ønsker jeg jer alle en rigtig glædelig Jul!

Johannes Kristensen